

“Πολυτεχνείο 1973: Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη του 20ου αιώνα”!

Χιλιάδες παιδάκια θα καταθέσουν λουλούδια στην κεφαλή στο Πολυτεχνείο, νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιον νεκρό της εξέγερσης... Στην πραγματικότητα πρόκειται για την κεφαλή του καθηγητή Νίκου Σβορώνου, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973.

Το πόρισμα του Αστυνομικού Διευθυντή Γεώργιου Σαμπάνη επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου αποκαλύπτει ότι δεν υπήρξε κανένας νεκρός εντός του Πολυτεχνείου. Η «**Ηλένια Ασημακοπούλου**», «το κορίτσι που χάθηκε το βράδυ της σφαγής και την ψάχνει ακόμα το αγόρι της» (όπως **χαρακτηριστικά έλεγε η εφημερίδα «Αυγή» ΠΟΣΟ ΣΑΝΟ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΤΑΪΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ;;;**), ήταν στην πραγματικότητα μοντέλο σε διαφήμιση σαμπουάν της εταιρίας «Breck». Το κεντρικό νόημα, όσων μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα από την τρυφερή τους ακόμα ηλικία, στις σχολικές γιορτές για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα, φρόντισε για αυτό, θεσπίζοντας την γιορτή και, μάλιστα, τιμώντας την, αν όχι περισσότερο, τουλάχιστον ισάξια με τις άλλες δύο εθνικές μας γιορτές. Η πραγματικότητα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετική:

Κατ' αρχήν, η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ανέτρεψε καμία χούντα!

Σκοπίμως κατά την γνώμη μου (κι όχι μόνο την δική μου) αποσιωπείται, ότι η χώρα μετά από την παραίτηση των

Απριλιανών, τον Οκτώβριο του 1973, είχε πολιτική υπηρεσιακή κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον αείμνηστο Σπύρο Μαρκεζίνη, που μοναδικό σκοπό της είχε να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές, άρα επαναφορά της δημοκρατίας.





Αυτό που πέτυχε στην ουσία η εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν να ανατραπεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση μια εβδομάδα αργότερα (25 Νοεμβρίου) από τον ταξίαρχο Ιωαννίδη και να εγκαθιδρυθεί μια δεύτερη δικτατορία που κράτησε 8 ακόμα μήνες!

Ψεύδος πρώτο, λοιπόν.

Και δεν αποτελεί τιμή για το μεταπολιτευτικό πολιτικό μας σύστημα, να στηρίζεται σε ψεύδη για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Υπάρχει όμως και δεύτερο, μεγαλύτερο, ψεύδος στην ιστορία, το οποίο φέρει τον τίτλο: «Νεκροί του Πολυτεχνείου»! Επειδή η Ιστορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, όσον αφορά στα πραγματικά γεγονότα, θα πρέπει ο καθένας ο οποίος εκφράζει γνώμη και θέση πάνω σε αυτά, να παραθέτει και κάποια αντικειμενικά στοιχεία ως απόδειξη των ισχυρισμών του.

Πρώτον: Πόρισμα Τσεβά (κυκλοφορεί ελεύθερα στο Διαδίκτυο).

Ένα από τα πρώτα «μελήματα» της κυβερνήσεως Καραμανλή, ήταν να διερευνήσει την υπόθεση Πολυτεχνείου.

Τον Σεπτέμβριο του 1974, αναθέτει στον γνωστό σε όλους μας εισαγγελέα Τσεβά, να συντάξει ένα πόρισμα, σχετικό με τα γεγονότα. Τα αποτελέσματα του Πορίσματος παραδίδονται στις 14 Οκτωβρίου 1974. Αφού χωρίζει τους νεκρούς σε 4 κατηγορίες (ούτε ένας νεκρός εντός του Πολυτεχνείου), καταλήγει: «Ονόματα νεκρών 46 και 59, αντιστοίχως, περιήλθαν εις χείρας μου και απετέλεσαν αντικείμενον ειδικής, επισταμένης και αγωνιώδους ερεύνης.

Αμφότεροι εκυκλοφόρησαν το πρώτον εις την αλλοδαπήν και ο εις εξ αυτών επιμέλεια πολλών γνωστών Ελλήνων, εις το εξωτερικόν κατά την εποχήν της Δικτατορίας ευρισκομένων. Είναι αμφότεροι ελλιπείς κατά τα στοιχεία των και η επ' αυτών έρευνα εις ουδέν το συγκεκριμένον απέληξε ... Παραμένει βεβαίως πάντοτε το ερώτημα:

Τι εγένοντο τα πτώματα των νεκρών τούτων και διατί οι οικείοι των εξακολουθητικώς σιωπούν;» Δε νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Δεύτερον: Πόρισμα Σαμπάνη (κυκλοφορεί ελεύθερα στο Διαδίκτυο).

Επειδή έως το 1981, παρά τις φιλοτιμότερες προσπάθειες της «Δεξιάς», δεν κατέστη δυνατόν να «αποκατασταθούν» οι «νεκροί του Πολυτεχνείου», η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου επαναφέρει το θέμα, αναθέτοντας στον Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Σαμπάνη να τους «αποκαταστήσει». Να σημειωθεί εδώ προς άρση τυχόν υποκειμενικότητας, ότι ο κ. Σαμπάνης είχε διωχθεί από το Απριλιανό καθεστώς και επαναφερθεί στο σώμα μετά την Μεταπολίτευση. Το πόρισμα του Αστυνομικού Διευθυντή

πραγματικός καταπέλτης εναντίον του ψεύδους:

Κανένας νεκρός εντός του Πολυτεχνείου!

12 νεκροί εκτός του Πολυτεχνείου χωρίς να αποδεικνύεται η σχέση τους με την εξέγερση. Δώδεκα άτυχοι συμπατριώτες μας που έχασαν την ζωή τους την ταραγμένη εκείνη περίοδο. Που να ήξεραν ότι ο θάνατός τους θα ηρωποιούσε κι άλλους χωρίς να το αξίζουν, μόνο κι μόνο για να αποκτήσουν κάποιοι «αντιστασιακά εύσημα» και να χτίσουν πολιτικές καριέρες! Όπως προκύπτει από τον λεπτομερέστατο πίνακα, ο αριθμός των νεκρών, η ταυτότητά τους, αλλά και ο τρόπος και τόπος του θανάτου τους, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτά που «δίδαχθήκαμε» επιμόνως, όσοι είχαμε την ατυχία να φοιτούμε στο σχολείο την δεκαετία του '80! Να θυμίσω εδώ, ότι ο αριθμός των «νεκρών του Πολυτεχνείου» ανεβοκατέβαινε κάθε σχολική χρονιά, ανάλογα με τις διαθέσεις του πολιτικού κατεστημένου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Φονευθέντων εις τους πέριξ του Πολυτεχνείου χώρους κατά τα γεγονότα της 17 - 11 - 73

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΛΙΚΙΑ	Δ/ΝΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΝΘΑ ΕΦΟΝΕΥΘΕΙ
1.	ENGLAND TOKIL - MAR-GETE	72 ετών		Πλατ. Αιγύπτου
2.	ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος	51 >>	Ανακρέοντος 2 Ζωγρ.	Εις την ταράτσα της οικίας του από αδέσποτη σφαίρα
3.	KARAKAS TOKIL - ALEXANDER	43 >>	Μύρων 10	Πλατ. Αιγύπτου
4.	KAPAMANHΣ Μάρκος	23 >>	Χίου 35	Πλατ. Αιγύπτου
5.	KOMNHNOΣ Διομήδης	17 >>	Λευκάδος 7	Έξωθι Ε.Μ.Π.
6.	MARKOYΛHΣ Νικόλαος	24 >>	Χριστομάνου 67 Σεπτόλια	Πλατ. Βάθης
7.	MΠEKIAPH Βασιλική	17 >>	Μεταγένους 8 Ν. Κόσμος	Εις την ταράτσα της οικίας της από αδέσποτη σφαίρα
8.	MAYPOΓIANNHΣ Μιχαήλ	19 >>	Ασημ. Φωτήλα 8 Ιλίσια	Καρνεάδου
9.	CAMOPYRHΣ Γεώργιος	23 >>	Κουντουριώτου 7 Κουκάκι	Καλλιδρομίου-Ζωσιμαδών
10.	CΠAPTIΔHΣ Αλέξανδρος	16 >>	Αγ. Λάυρας 80 Κάτω Πατήσ.	Πλατ. Βικτωρίας
11.	ΦAMENOC Βασίλειος	26 >>	Κάσου 1 Κυψέλη	Γ' Σεπτεμβρίου
12.	ΓKPITCIDIΔHΣ Γεώργιος	48 >>	Ελπίδος 29 Ν. Πράκ.	Ν. Λιόσια εντός του αυτοκινήτου του εξ αδέσποτου βλήματος

Εν Αθήναις τη 8 Φεβρουαρίου 1982

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Α'

Άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικείο ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ΤΗΣ ΗΛΕΝΙΑΣ

Σε φυλάκιση 8 μηνών καταδικάστηκε χθες τό βράδυ από τό Τριμελές Πλημμελειοδικείο ό νεαρός σπουδαστής Γιάννης Ήλιόπουλος γιά τή γνωστή υπόθεση τής «Ήλένιας».

■ «Είμαι άθώος πέρα ως πέρα. Ή Ήλένια Άσημακοπούλου είναι ύπαρκτό πρόσωπο», είπε στους δημοσιογράφους ό Γιάννης Ήλιόπουλος, λίγο πριν άρχισεί ή δίκη του.

Ή κατηγορία πού τον δάουνε ήταν:

«Διασπορά ψευδών ειδήσεων, έπιτηδείων νά κλονίσουν τήν έμπιστοσύνη του κοινού προς τίς άρχές».

Τή γνωστή υπόθεση του ακίταου τής «Ήλένιας» τή δημιούργησε ό Ήλιόπουλος τον περασμένο Νοέμβρη, στη διάρκεια των εκδηλώσεων πού έγιναν στην επέτειο του ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο.

Εκείνες τίς ήμέρες ό Γιάννης Ήλιόπουλος είχε απλώσει φωτοτυπημένα σκίτσα μιας νεαρής κοπέλλας πού έγραφε από κάτω:

■ «Είμαι ή φίλη μου Ήλένια Άσημακοπούλου πού τήν έχασα τή νύχτα τής 17 Νοεμβρίου 1973».

Με τήν απόφασή του τό δικαστήριο δέχτηκε ότι ή Ήλένια είναι άνώπακτο πρόσωπο και ότι ό Ήλιόπουλος τήν παρουσίασε σαν φίλη του γιά νά δείξει ότι είχε «κατακτήσει». Τό δικαστή-

ριο πάντως δέν καταλόγισε δόλο στην έκείνη τού νεαρού σπουδαστή και του άνεγνώρισε και τό έλαφυντικό τής μετεφηδής ηλικίας.

Κατά τής απόφασης ό Ήλιόπουλος άσκησε έφεση και άδείθηκε προσωρινά έλεύθερος.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ό Ήλιόπουλος δημιούργησε αυτή τήν ιστορία γιά νά αυτοπροδηλώσει.

Ή μητέρα του Ήλιόπουλου είπε: «Ό γιος μου μου είπε ότι είχε μία φίλη πού τήν Έλεγαν Ήλένια και τήν έχασε τή νύχτα των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Πιστεύω ότι αυτή ή κοπέλλα είναι ύπαρκτό πρόσωπο».

Ή άδελφή του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ό άδελφός τής τής είχε γνωρίσει τήν Ήλένια στις άρχές του Νοέμβρη 1973.

Αυτή τήν έποχή τήν είχα γνωρίσει — είπε άπολογούμενος ό Ήλιόπουλος. Δέν είναι ψεύτικη ή ιστορία τής Ήλένιας. Κι αν κάποτε τήν διάβασα ήταν γιάτί δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήξερες πού έμνε;

ΚΑΤΗΓΟΡ.: Όχι, άκριδώς.

ΠΡΟΕΔΡ.: Τό τηλεφώνό τής τό ήξερες;

ΚΑΤΗΓ.: Όχι.

Ό εισαγγελέας κ. Ν. Παπαγεωργίου στην άγόρευσή του ζήτησε τήν ένοχή του Ήλιόπουλου κατά τό κατηγορητήριο.

Τρίτον: Αναφορά Συγκλήτου Πολυτεχνείου

(κυκλοφορεί ελεύθερα στο Διαδίκτυο).

Με την υπ' αριθμόν 33437 αναφορά της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου 11/10/1975, προς τον εισαγγελέα Δ. Τσεβά, κανένας σπουδαστής δεν σκοτώθηκε κατά το τριήμερο. Ο ίδιος ο πρύτανης του Πολυτεχνείου κατά τα γεγονότα Κ. Κονοφάγος κατέθεσε ως μάρτυς στις 20/1/1975, στο πενταμελές Εφετείο Αθηνών, ότι μέσα στο Πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανείς φοιτητής και τα ίδια βεβαιώνει και στο βιβλίο του «Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου»(1982), με την προσθήκη ότι ούτε κανείς άλλος πολίτης έχασε την ζωή του μέσα στο Πολυτεχνείο.

Νομίζω ότι τα προηγούμενα τρία παραδείγματα είναι τρανταχτές αποδείξεις για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Δυστυχώς, το μεταπολιτευτικό πολιτικό μας σύστημα, στηρίχθηκε πάνω σε τέτοια ψεύδη επιχειρώντας να φτιάξει τους ήρωες του με σκοπό να εδραιωθεί. Κι επειδή ακριβώς δεν είναι το μοναδικό, βλέπουμε όλοι σήμερα τα αποτελέσματά του. Μια ματιά στις καριέρες των «αντιστασιακών φοιτητών» πείθει και τον πιο δύσπιστο.



Ας δούμε και την γνώμη του ΚΚΕ (την τότε γνώμη βεβαίως), μια και αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές και τιμώντες της επετείου: «Παρά τις αφηνιασμένες προσπάθειες της χουντικής ΚΥΠ και των πληρωμένων πρακτόρων της να διαστρέψουν την πορεία και το περιεχόμενο της εξέγερσης, καταγγέλλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή στο χώρο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη, 350 περίπου οργανωμένων πρακτόρων της ΚΥΠ [...] με σκοπό να προβάλλουν με κάθε μέσο τραμπουκισμού και προβοκάτσιας γελοία και αναρχικά συνθήματα που δεν εκφράζανε την στιγμή και τις συγκεκριμένες δυνάμεις». **Φοιτητικό φυλλάδιο του ΚΚΕ «Πανσπουδαστική», τεύχος 8, Φεβρουάριος, 1974.** Κατά την γνώμη τους, δηλαδή, η ΚΥΠ ευθύνεται για την εξέγερση. Διαψεύσθηκε αργότερα, αλλά είναι γνωστές «μανούλες» στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης οι κομμουνιστές, όταν τους συμφέρει! Χαρακτηριστικότερο περιστατικό για το γελοίο της υποθέσεως «νεκροί του Πολυτεχνείου» αποτελεί η υπόθεση της «Ηλένιας» (κυκλοφορεί ελεύθερα στο Διαδίκτυο). Απεκαλύφθη, όμως, νωρίς το ψεύδος, δείχνοντας έτσι την βιασύνη του πολιτικού κόσμου της Μεταπολίτευσης, να εφεύρει τους ήρωες του.

Η Νεοζηλανδή Νάνσι Κρίντλαντ όμως τους πήρε χαμπάρι έγκαιρα.

Το γνωστό τότε φωτομοντέλο της φωτογραφίας, παρουσιάστηκε ως νεκρή φοιτήτρια του Πολυτεχνείου από τον Γιάννη Ηλιόπουλο, μαθητή της Ηλεκτρονικής σχολής ισχυριζόμενος ότι ήταν το κορίτσι του και λεγόταν «Ηλένια». Η απάτη αποκαλύφθηκε σύντομα και ο νεαρός τιμωρήθηκε με 8μηνη φυλάκιση. **Βέβαια το πολιτικό κατεστημένο είχε προλάβει να τιμήσει την «νεκρή φοιτήτρια» μιας και το όνομά της εκφωνήθηκε πρώτο στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου και είχε ακόμα την τύχη να της κατατεθεί στεφάνι από την δακρύζουσα και γονυκλινή σύζυγο του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Ιωάννα Τσάτσου.** Βέβαια αυτά, θάφτηκαν στο χρονοντούλαπο ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί, που ανέφερα προηγουμένως και αποτελούν την προσωπική μου και όχι μόνο, εκτίμηση. Όπως και οι συντάξεις για τις οικογένειες των

«θυμάτων» του Πολυτεχνείου, που πρόσφερε γενναιόδωρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, διά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με διαταγή του τότε υπουργού Δημοσίων Έργων κ. Μαγκάκη. Ακόμα περιμένουν τους ανύπαρκτους δικαιούχους τους.

Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι οι εξής:

1. Γιατί από την 21ή Απριλίου του 1967 μέχρι την 08 Οκτωβρίου του 1973 δηλαδή για πάνω από 6 έτη κανένας φοιτητής δεν ξεσηκώνεται κατά κανενός; 2. Γιατί μόλις ένα μήνα μετά την παραίτηση όλων των στρατιωτικών από την κυβέρνηση ξαφνικά ξεσηκώνονται οι «φοιτητές ανάμεσα στους οποίους οι περισσότεροι είναι άνω των 30 ετών; 3. Εναντίων ποιου ξεσηκώνονται οι φοιτητές την στιγμή που οι στρατιωτικοί είχαν παραιτηθεί και είχαν οριστεί εκλογές με κόμματα; 4. Αφού οι φοιτητές αγωνίζονται για την Δημοκρατία γιατί αποπέμπουν μια προσωρινή κυβέρνηση που οδεύει στην Δημοκρατία και φέρνουν μια στρατιωτική χούντα του Ιωαννίδη; 5. Γιατί από τις 17 Νοεμβρίου του 1973 μέχρι και την τελική πτώση της κυβέρνησης του Ιωαννίδη δεν ξανα ξεσηκώνεται κανένας φοιτητής; 6. Τι γιορτάζετε κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου τον εκδημοκρατισμό της χώρας η εκχουντισμό; (Μιας και μετά το πολυτεχνείο δεν έπεσαι η χούντα απλά άλλαξε κυβερνήτη!) 7. Γιατί αναφέρετε μια ψευδή λίστα θυμάτων του Πολυτεχνείου και αποφεύγεται την λίστα των θυμάτων του Πολυτεχνείου από την επίσημη πηγή του ιατροδικαστή Τζεβά που είχε οριστεί από την δημοκρατική κυβέρνηση μετά το 1974; 8. Γιατί κανέναν ΜΜΕ δεν αναφέρετε στην έκθεση του Ιατροδικαστή Τζεβά όπου ξεκάθαρα φαίνεται ότι όλα τα θύματα 18 σε αριθμό δεν έχουν σχέση με το Πολυτεχνείο ;

ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ.

Και τα διδάσκουμε ότι στο πολυτεχνείο σπουδάζεις, ότι ο στρατός φυλάττει την πατρίδα, ότι το 'τανξ' δεν σκότωσε κανέναν. "Ότι η κεφαλα στην οποία ακουμπάνε τα στεφάνια είναι ενός άσχετου με την υπόθεση. "Ότι εκείνοι που φώναζαν για «ψωμί» έφαγαν το ψωμί των παιδιών μας και κατάργησαν και την παιδεία και την ελευθερία. "Ότι οι εργολάβοι στέλνουν κάθε χρόνο τα τσιράκια τους να σπάσουν και να κάψουν τα δημόσια πανεπιστήμια και ξαναπληρώνονται για να τα ξαναφτιάξουν.



Βλαδίμηρος Τσαμουρλίδης ΠΗΓΗ: starvoice.gr

ΣΧΟΛΙΟ συνt.elamefora:

Είμαστε έτσι όπως είμαστε διότι έχουμε διχαστεί σαν λαός σε χιλιά κομμάτια. Δεξιούς κι αριστερούς, εθνικιστές και κομμουνιστές, παναθηναϊκούς και ολυμπιακούς, νεοδημοκράτες και συριζέους και δεν ξερω κ'γω σε τι άλλο ακόμα. Αν ημασταν ενωμένοι δε θα ημασταν σε αυτήν την αθλια κατάσταση. Το 1940 μας χρειαζόταν η Πατρίδα ενωθήκαμε και κάναμε το ακατορθωτό να διώξουμε τους Ιταλούς και έπειτα τους Γερμανούς δυο μεγάλες υπερδυναμείς που ούτε οι τιτανοτεράστιες χώρες δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι τέτοιο. Μετά την κατοχή ξεσπασε ο εμφυλιος πόλεμος μεταξύ των ακροδεξιών και των ακροαριστερών, διχαστήκαμε δηλαδή και καταστρεψαμε

την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι την Ελλάδα την ελευθέρωσαν οι κομμουνιστές και άλλοι οι εθνικιστές. Λάθος!!! Την Ελλάδα την ελευθέρωσαν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Αυτά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Κάθε φορά που κατορθώνουμε κάτι δύσκολο μετά αλληλοσυγκρουομαστε και τρώμε τα μούτρα μας. Και σήμερα αυτοί οι αλητες που μας κυβερνούν αυτό θέλουν να είμαστε διχασμένοι για να μας χειραγωγούν. Ε λοιπόν ας ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ας ΕΝΩΘΟΥΜΕ για να λαφεί και πάλι η ΠΑΤΡΙΔΑ μας η ΕΛΛΑΔΑ . ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!!!

Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!! ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ ΔΟΓΜΑ ΧΡΩΜΑ ! ΕΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 1-11-2019

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ(ΚΚΕ): ΤΙ ΣΑΣ ΚΟΦΤΕΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟΛΟΤΟΦ;

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7-11-2019

Κάθε μετανάστης θα έχει δωρεάν οικία, ρεύμα, νερό, ίντερνετ, φορολογική ασυλία... ΕΣΥ;;;

Ο ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ**

**ΦΕΚ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 2018**

**Δημήτρης Οικονόμου και Μαρία
Αναστασοπούλου σε εντεταλμένη υπηρεσία
διάλυσης του έθνους – βιντεο**

**Σάλος με τις 4 μετοχές των 670 δισ. που
κατετέθησαν στη Γ' ΔΟΥ Πατρών-...**

**Ποιούς ...«ήρωες» τιμούμε στις 17 Νοέμβρη
1973 και τι γιορτάζουμε**

**Στο επίκεντρο του ΔΝΤ η Ελλάδα – Επιμένει
σε μείωση του αφορολόγητου και περικοπή...**

**ΤΑ 600 ΔΙΣ ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

**Η ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 2ης ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
107376/2017 ΓΙΑ ΤΑ 600ΔΙΣ ΤΑ...**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ. –**

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ??? Θα μου απαντήσει κανείς ή είναι απλά συμπτώσεις;

Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟΣ, Η ΜΚΟ “SOLIDARITY NOW” ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΕΙΚΟ.....

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ... ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ...!!! BEST TV ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG Η SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:<https://www.e-synews.gr/wp/2019/11/16/polytechneio-1973-megalysteri-politiki-apati-20oy-aiona/>