

Βάλτε και μπούργκα (για να μη τους προσβάλλετε...)

Όταν πριν μερικούς μήνες κάποιος «Σύλλογος Αθέων» είχε οργανώνει δημόσια συμπόσιο κρεατοφαγίας τη Μεγάλη Παρασκευή από τους δρόμους όπου θα πέρναγε η περιφορά του Επιταφίου, κανένας από όλους αυτούς που «ενοχλήθηκαν» και “ευαισθητοποιήθηκαν” τώρα, υπέρ των μουσουλμάνων λάθρο, δεν είχε εκφράσει τότε την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ «ενόχληση»!

Ποτέ δεν «έλαμψε» τόσο η υποκρισία της πολιτικής ορθότητας και των εγχωρίων «θεραπευνίδων» της.

Βγήκε ένας ΣΥΡΙΖΑιος Βουλευτής – ο Γιαννούλης – και διαμαρτυρήθηκε γιατί κάποιος πρότειναν, λέει, να οργανωθεί υπαίθριο μπάμπεκκιου με χοιρινά κοψίδια κοντά σε καταυλισμό λαθρομεταναστών.

Μέχρις εδώ άποψή του.

Ύστερα ζήτησε αυτό να θεωρηθεί παράνομο- και υπαινίχθηκε ότι πρέπει να διωχθεί ποινικά.

Ωπα, το πράγμα άρχισε να χοντραίνει.

Ύστερα κάποιος άλλοι, ακόμα χειρότεροι (Τατσόπουλος), ζήτησαν να απαγορευθεί με επίκληση του... «αντιρατσιστικού» νόμου, λέει!

Διότι αποτελεί «πρόκληση» κατά των θρησκευτικών πεποιθήσεων

των λαθρομεταναστών λέει, που είναι «ταλαιπωρημένοι άνθρωποι», λέει...

Ωπα, το πράγμα χόντρυνε πολύ!

Κι ύστερα βουλευτές της ΝΔ χλεύασαν τον παροξυσμό του Γιαννούλη και κάποιων άλλων ΣΥΡΙΖΑίων (ούτε καν όλων). Κι ύστερα βγήκαν κάτι άλλοι «δικοί μας» και... μάλωσαν τους βουλευτές μας, που απάντησαν στις βλακείες των ΣΥΡΙΖΑίων. Ωπα, το πράγμα ξέφυγε...

Ναι, ανάμεσα στους τελευταίους που ανέλαβαν να επιβάλλουν την... «ευταξία της πολιτικής ορθότητας» στους «διαφωνούντες» (νεοδημοκράτες και μη) ήταν – ξανά – η Ντόρα.

Πρέπει να το συνηθίσουμε μάλλον στο εξής.

Γιατί όχι; Έχει και την «πλάκα» του.

Όμως είναι σοβαρό, γιατί αποκαλύπτει πια, πολύ περισσότερο απ' όσα φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού...

Πρώτον δείχνει ανυπόφορη υποκρισία:

Όταν πριν μερικούς μήνες κάποιος «Σύλλογος Αθέων» είχε οργανώνει δημόσια συμπόσιο κρεατοφαγίας τη Μεγάλη Παρασκευή από τους δρόμους όπου θα πέρναγε η περιφορά του Επιταφίου, κανένας από όλους αυτούς που «ενοχλήθηκαν» και “ευαισθητοποιήθηκαν” τώρα, υπέρ των μουσουλμάνων λάθρο, δεν

είχε εκφράσει τότε την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ «ενόχληση»!

Κανείς...

Δεν είχαν μιλήσει για... «σαδιστική κτηνωδία», δεν είχαν ζητήσει να διωχθεί ποινικά, δεν είχαν ζητήσει να ποινικοποιηθεί στο εξής, δεν είχαν ασχοληθεί καν! Κάποιοι το είχαν βρει και «χαριτωμένο, αν και κάπως extreme»!

Και κάποιοι άλλοι είχαν υπερασπιστεί το δικαίωμα των άθων να προκαλούν τους Ορθόδοξους που πάνε στον Επιτάφιο Μεγάλη Παρασκευή, τρώγοντας μπροστά τους κρεατικά, τη μεγαλύτερη μέρη νηστείας του Ορθόδοξου εορτολογίου.

Οι ίδιοι άνθρωποι υιοθέτησαν τώρα την ακριβώς αντίθετη στάση:

Τη μεγάλη πλειονότητα του Ελληνικού λαού, προσβάλετέ την ελεύθερα.

Τη μειονότητα των λαθρο-επισκεπτών μας, μη διανοηθείτε να κάνετε κάτι που μπορεί να τους προσβάλει! Είστε κτήνη και φασίστες...

Μααααλιστα!

Άλλο τίποτε;

Αν υπήρχε όργανο μέτρησης της υποκρισίας, θα είχε σπάσει!

Δεύτερον, μέχρι πού είναι διατεθειμένοι (και διατεθειμένες) να φτάσουν, «για να μη προσβάλλουν» τους λαθρο-μουσαφiriάιους

μας»;

(Οι οποίοι ήλθαν εδώ χωρίς να μας ρωτήσουν, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι, από πού έρχονται, πού πάνε και τι ακριβώς επιδιώκουν; Το μόνο που ξέρουμε πια – όλοι πλην Ντόρας, προφανώς – είναι πως όπως λέει και η κυβέρνηση, ΔΕΝ είναι «πρόσφυγες» πια, στη μεγάλη πλειοψηφία τους)

Αλήθεια ως που θα φτάσει αυτή η φάμπρικα;

Αύριο μπορεί να θεωρείται «προσβλητικό» να κυκλοφορούν οι δικές μας γυναίκες «ακάλυπτες», χωρίς Μπούρκα, Νικάμπ κλπ. – κοντά στις περιοχές που τους έχουν εγκαταστήσει.

Για την ακρίβεια, γι' αυτούς είναι πολύ πιο «προκλητικό», να βλέπουν ακάλυπτες γυναίκες στο δρόμο, από το να τρώει κάποιος δίπλα τους χοιρινό (που όσοι απ' αυτούς δεν το τρώνε, είναι γιατί το σιχαίνονται – κι όσοι δεν το σιχαίνονται, το τρώνε, έτσι κι αλλιώς...)

Τι θα γίνει, τώρα;

Θα βάλουμε μπούρκα στις γυναίκες μας, για να μη τους «προκαλούν»;

Επίσης, οι μουσουλμάνοι θεωρούν απολύτως «προκλητικό» κάποιοι από μας να φοράμε χριστιανικά σύμβολα (σταυρούς στο λαιμό τους). Υπάρχουν ήδη κρούσματα που μουσουλμάνοι από τους καταυλισμούς, που πάνε στα Κέντρα Υγείας να τους φροντίσουν οι δικοί μας, απαιτούν από τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες να

βγάλουν τους σταυρούς τους!

Τι θα γίνει, τώρα; Θα βγάλουμε και τους σταυρούς από το λαιμό μας, για να «μη τους προκαλούμε»;

Θεωρούν «πρόκληση» και τους σταυρούς που φέρουν οι Εκκλησίες μας στον τρούλο ή στο καμπαναριό! Θα αποκαθελώσουμε τα Χριστιανικά σύμβολα από το εξωτερικό των ναών μας, για να «μη προκαλούνται» οι λαθρο-εισβολείς;

Μπορεί να θεωρούν πρόκληση και τις καμπάνες που χτυπάνε τις Κυριακές! Θα απαγορεύσουμε να βράνε οι καμπάνες (όπως συνέβαινε επί Τουρκοκρατίας);

Έχουμε τρελαθεί, εντελώς;

Κάποιος να βρεθεί να κάνει κάτι σοβαρό:

Να τους πει το απλό, που το προβλέπει και η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους Πρόσφυγες (ήδη από το πρώτο άρθρο):

Ότι όσοι ζητάνε άσυλο από μια χώρα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους νόμους και τους κανόνες της χώρας που τους φιλοξενεί!

Τελεία και παύλα...

Όχι να ζητάνε από τη χώρα αυτή να προσαρμοστεί στους δικούς

τους κανόνες!

Έλεος πια...

Κάποιος να τους πει δημόσια, να το καταλάβουν κι αυτοί να το ακούσουν κι οι Έλληνες, να ηρεμήσουν (γιατί έχουν αρχίσει να φρικάρουν με αυτά που βλέπουν κι ακούν):

– Εδώ που ήλθατε, όπως τα βρήκατε! Όχι όπως ξέρατε στις χώρες σας.

Δεν θα αλλάξουμε εμείς. Θα προσαρμοστείτε εσείς!

Όσοι από σας αποφασίσουμε ότι θα μείνετε εδώ.

Αλλιώς, πίσω από εκεί που ήλθατε...

Αυτό λένε ΟΛΕΣ οι χώρες που δέχονται μετανάστες! Όλες χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό πρέπει κάποιος να το ξεκαθαρίσει, επιτέλους. Και στους Έλληνες που αγωνιούν και στους λαθρομυσαφιστράδες.

Και κάποιος να μαζέψει, παρακαλώ, την κυρία Ντόρα, που ΔΕΝ είχε κανένα πρόβλημα με τη χοντρή πρόκληση που έκαναν ΣΥΡΙΖΑίτες με το βλακώδες silly walk στη μαθητική παρέλαση της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ήταν πρόκληση, ο δήμαρχος της περιοχής το κατήγγειλε ως

πρόκληση, η Ντόρα «κάλυψε» τις ΣΥΡΙΖΑίες που έκαναν την πρόκληση και... «ανακάλεσε στην τάξη» το δήμαρχο (ο οποίος είχε υποστεί την πρόκληση).

Την ίδια στιγμή η κα Ντόρα κατήγγειλε μετά βδελυγμίας το μπάμπεκιου με χοιρινό έξω από καταυλισμούς λαθρομεταναστών.

Αλλά δεν είχε εκφράσει καμία «ενόχληση» για την δημόσια κρεατοφαγία ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στην περιφορά του Επιταφίου.

Κάποιος να τη μαζέψει, παρακαλώ...

Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις «παρεμβάσεις» της (με κάποιο υφάκι βέβαια, αλλά ποιος δίνει σημασία;)

Απλώς επισημαίνω ότι, αν θέλει να είναι συνεπής με τις ευαισθησίες που διαλαλεί, να πάρει τις φιλενάδες από το «δρώμενο» του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει να επαναλάβει το ίδιο silly walk στις εκδηλώσεις των Αριστερών, όταν τιμάνε τα δικά τους θύματα.

Εκεί να δει... «διάλογο» που θα κάνουν μαζί της!

Ή να πάνε να κάνουν silly walk για να αποδοκιμάσουν- όλα τα «κορίτσια» μαζί – το απολύτως «μιλιταριστικό πνεύμα» των ομάδων κρούσης του ΚΚΕ που φωνάζουν επιθετικά συνθήματα, κραδαίνουν ρόπαλα και περπατάνε ρυθμικά στις διαδηλώσεις εναντίον των ΜΑΤ!

Να δώ την Ντόρα να κάνει silly walk σε τέτοιες συνθήκες, θα είναι όντως εμπειρία ζωής.

Και βέβαια, αν δεν θέλει να «προκαλούμε» τους μουσουλμάνους λάθρο, να το τηρεί και η ίδια: Να πάει να βάλει μπούργκα!

(Να τη δω με μπούργκα, και τι στον κόσμο...)

ΥΓ.1 Και για όσους δεν το γνωρίζουν, όταν πάμε στις μουσουλμανικές χώρες, ιδιαίτερα στη Σαουδαραβία και τα υπόλοιπα Εμιράτα του Κόλπου, εκεί ρητά μας προειδοποιούν από πριν, να ΜΗ φοράμε κανένα χριστιανικό σύμβολο πάνω μας – κυρίως τους ενοχλούν οι σταυροί – και οι γυναίκες μας να είναι «καλυμμένες» όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο.

Εκεί όταν πάμε προσαρμοζόμαστε στα δικά τους, γιατί είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι.

Κι εδώ, όταν έρχονται, όσοι έρχονται, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στα δικά μας. Για τον ίδιο λόγο.

ΥΓ.2 Και παρεμπιπτόντως, εδώ απαγορεύεται να παντρεύονται τα κορίτσια σε ηλικία 9 ετών, πράγμα όμως που για τους μουσουλμάνους επιτρέπεται.

Και δεν θα το αλλάξουμε, για να μη «προσβάλλονται».

Όπως εδώ τιμωρείτε σκληρά όποιος χτυπάει τη γυναίκα του. Ο ισλαμικός Νόμος το επιτρέπει! Εδώ θα εξακολουθήσει να απαγορεύεται κι αν το κάνουν θα τους πάρει ο διάολος και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε, για να μη «προσβάλλονται».

Όπως εδώ δεν υποχρεώνουμε τα κορίτσια μας να κάνουν κλειτοριδοεκτομή, όπως συμβαίνει σε κάποιες (όχι σε όλες τις)

μουσουλμανικές κοινωνίες. Ούτε κι αυτό θα το αλλάξουμε.

Παιδιά κάποιος να βγει και να τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά, πριν μας πάρει και μας σηκώσει;

Θανάσης Κ.

ΠΗΓΗ: <https://katohika.gr/ellada/valte-kai-mpourgka-gia-na-mi-tous-prosvallete/>