

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ”... . ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε. (ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ)

**“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ”.....
..... ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε.
(ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ) ΕΠΑΙΞΑΝ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
1919-1922.**

ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ , ΚΟΕΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝ ΒΕΝΤΟΥΡΑ , ΑΠΑΝΤΕΣ ΧΑΖΑΡΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ , ΑΝΕΒΑΖΑΝ ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “**ΑΒΑΝΤΙ**” ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΥ ΤΟΥΣ “ΚΕΜΑΛ” ([ΝΤΟΝΜΕΣ](#)) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ...ΤΑΛΑΑΤ ΚΑΙ ΕΝΒΕΡ (ΕΠΙΣΗΣ [ΝΤΟΝΜΕΔΕΣ](#)).

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΤΑΝΕ ΟΛΟΙ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΙ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “**ΑΚΑΚΙΑ**” ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1908). ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΩΝ ΙΤΑΛΟΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ ΕΜ.ΚΑΡΑΣΟ, ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΤΟΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑΛΑΑΤ ΚΑΙ ΕΝΒΕΡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ “ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ”. ΗΤΑΝΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΗΤΑΝΕ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥΡΚΟΕΒΡΑΙΟΙ ([ΝΤΟΝΜΕΔΕΣ](#) ΔΗΛΑΔΗ), ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΠΑΝΤΑΙ ΖΕΒΙ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ.

**Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ..
ΛΟΥΝΤ ΤΖΩΡΤΖ... ΟΣΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ, ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΣΤΙΓΜΗ. ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΩΝΤΟΣ, Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΛΟΥΝΤ ΤΖΩΡΤΖ ΗΤΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΣ...
Ο ΣΕΡ ΦΙΛΙΠ ΣΑΣΟΥΟΥΝ... Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ...
ΡΟΤΣΙΛΑΝΤ... ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ!!**

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ
ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΑ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ
ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΒΙΑΙΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ **ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ**. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΕ, ΘΑ ΕΒΑΖΑΝ “ΧΕΡΙ” ΣΤΟΝ
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΙΧΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ...ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Μ.ΑΣΙΑ, ΤΟΝ
ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ... ΧΕΝΡΥ ΜΟΡΓΚΚΕΝΘΑΟΥ... ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ... ΟΘΩΝ ΛΗΜΑΝ ΦΟΝ ΣΑΝΤΕΡΣ... ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΚΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥΣ...ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ (ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ)...ΕΝΕΠΛΕΞΑΝ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΕ ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΓΙΔΑ. ΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΝ 2 ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ, ΠΑΡ’ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΡΜΑΙΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΟΝ

ΚΕΜΑΛ.

Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΠΑΙ-ΜΠΡΙΘ" ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΚΕΜΑΛ, ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ. ΠΩΣ?..ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΥ... ΜΠΡΟΝΣΤΑΙΝ (ΤΡΟΤΣΚΥ)... Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΥ, ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ "ΤΣΕΤΕΣ".

ΔΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ. ΤΟΝ "ΤΡΟΤΣΚΥ" ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ "ΚΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΜΠ" Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΤΑΝ ΣΕ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΑΘΛΙΟΣ ΗΤΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ... "ΜΠΑΖΙΛ ΖΑΧΑΡΩΦ"... ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΟΤΑΝΕ ΤΟΝ.. ΕΛΛΗΝΑ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΗΤΑΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΕΒΡΑΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.. "ΒΙΚΕΡΣ"... ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!... ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ... ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟ "ΦΙΛΑΡΑΚΙ" ΤΟΥ... Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ... ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ "ΕΞΟΥΣΙΑ"... (ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ... ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ?)... ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ "ΦΙΛΑΡΑΚΙ"... ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ... ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΟΠΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ!...

**ΕΤΣΙ ΕΠΗΛΘΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
Μ.ΑΣΙΑΣ ,Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ....**

Triantafillos Samaras

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

(ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ ΚΑΙ Κ.Κ.Ε. (ΧΑΖΑΡΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ))

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG Η SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook**

ΠΗΓΗ: <https://www.e-synews.gr/wp/2019/08/05/quot-i-istoria-poy-didachthikame-quot-avraam-mpenarogia/>

Η βρώμικη ιστορία.

Η Ελλάδα καταρρέει, επειδή οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει το έγκλημα που διενεργήθηκε εις βάρος τους, έχοντας επικεντρώσει την προσοχή τους στην εποχή προ των μνημονίων – κάτι που θα αλλάξει, με αποτέλεσμα να κλειστούν όλοι οι υπαίτιοι της τραγωδίας στη φυλακή. .

Καρικατούρα: Έναντι χρημάτων, χιλιάδες ανθρώπινες ζωές – θύματα ενός πολέμου, ο οποίος όπως οι περισσότεροι πόλεμοι χάθηκε από μέσα, από τους ενδοτικούς «ηγέτες» του Έθνους.

. Άποψη

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει τον Ιούλιο, εάν δεν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση – από την οποία εξαρτάται η πληρωμή της... .. δόσης των 6,1 δις €. Γιατί κινδυνεύει; **Επειδή τότε λήγουν κάποια από τα ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ, πολύ πριν το εγκληματικό PSI –παραβιάζοντας το καταστατικό της, για να διασώσει της γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.**

Φυσικά η ΕΚΤ τα αγόρασε πολύ πιο χαμηλά από την ονομαστική τους αξία, ενώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να τα εξοφλήσουμε στο 100% της τιμής τους αλλά, επίσης, να πληρώσουμε τα κουπόνια τους– τους τόκους δηλαδή με ένα τοκογλυφικό επιτόκιο της τάξης του 6%.

Για να γίνει πιο κατανοητό το θέμα, τα ομόλογα ύψους 5,2 δις περίπου που λήγουν τον Ιούλιο, τα αγόρασε η ΕΚΤ περί τα 40% φθηνότερα – άρα έναντι 3,12 δις €, οπότε θα κερδίσει από εμάς γύρω στα 2 δις € συν έναν ετήσιο τόκο της τάξης των 300 εκ. € μόνο από αυτά.



Συνολικά λοιπόν 2,3 δις € ή έναν περίπου ΕΝΦΙΑ – ενώ, γνωρίζοντας πως είχε αγοράσει πολύ περισσότερα, χωρίς να τα κουρέψει όπως όλοι οι άλλοι με το PSI, παρά το ότι της κόστισαν 40% χαμηλότερα, **κατανοούμε πως κερδοσκόπησε ασύστολα εις βάρος μας, κερδίζοντας περί τα 20 δις € (σχεδόν δέκα ΕΝΦΙΑ)**, με τις ευχές δυστυχώς των κυβερνήσεων μας! Γιατί το κάνουμε και πώς μας εκβιάζει η ΕΚΤ;

Επειδή δρομολόγησε το PSI ο σωτήρας της πατρίδας μας, ο κ. Βενιζέλος, μετατρέποντας τα ομόλογα σε αγγλικού, δικαίου ([άρθρο](#)), **απεμπολώντας τη δυνατότητα μετατροπής του χρέους μας σε δραχμές, χρεοκοπώντας τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία**, καθώς επίσης υποθηκεύοντας τη δημόσια περιουσία μας. Έναντι ποιού ανταλλάγματος; Μίας ονομαστικής μείωσης του δημοσίου κατά 50 δις € (γράφημα), τα περισσότερα από τα οποία ήταν δικά μας χρήματα (τραπεζών, μικρών ομολογιούχων και ασφαλιστικών οργανισμών), ενώ αργότερα χάσαμε περίπου 40 δις € από τις τράπεζες μας, αφελληνίζοντας τες ταυτόχρονα.

Γιατί δεν τιμωρείται ούτε αυτός, ούτε όλοι εκείνοι που

καταδίκασαν τη χώρα στο διηνεκές; Που τη μετέτρεψαν σε γερμανικό προτεκτοράτο, που καταρράκωσαν την εθνική μας αξιοπρέπεια και που έχουν έκτοτε υποχρεώσει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να εξευτελίζονται, υποκλινόμενες δουλικά απέναντι στη γερμανική κυβέρνηση;

Επειδή οι Έλληνες δεν έχουν δυστυχώς ακόμη καταλάβει το έγκλημα που διενεργήθηκε εις βάρος τους, έχοντας επικεντρώσει την προσοχή τους στην εποχή προ των μνημονίων – νοιώθοντας πολύ σωστά πως για την υπερχρέωση της χώρας είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. **Βέβαια πρόκειται για τη μισή αλήθεια, αφού η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ήταν ανέκαθεν προσαρμοσμένη στη γερμανική οικονομία ([ανάλυση](#))** – οπότε δεν εμπόδιζε ως όφειλε το φθηνό δανεισμό τους για καταναλωτικούς σκοπούς, καθώς επίσης για μη αποδοτικές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων σε ακίνητα.

Εκτός αυτού η Γερμανία, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθεί όλες τις δυνατότητες που της προσέφερε η Ευρωζώνη, υιοθέτησε από την αρχή τη βρώμικη πολιτική της [φτωχοποίησης του γείτονα](#) – μεταξύ των οποίων το μισθολογικό dumping, **με αποτέλεσμα να κλέβει τους πάντες χωρίς καν να το καταλαβαίνουν**, καταστρέφοντας παράλληλα τις βιομηχανίες τους, όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί.



Επεξήγηση γραφήματος: Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας μετά το ξεκίνημα της Ευρωζώνης (σκούρα πράσινη καμπύλη), σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ και τις Η.Π.Α. – με την Ελλάδα (κίτρινη) την Ισπανία (κόκκινη) την Ιταλία και τη Βρετανία να καταρρέουν, καθώς επίσης με τη Γαλλία σε αρνητικά επίπεδα (όλες κάτω του 100, άρα σε χειρότερη θέση από το 2000, όταν η Γερμανία είναι στο 120)..

Το θέμα όμως που πρέπει να απασχολεί τους Έλληνες είναι το τι συνέβη μετά το 2010, όπου ξεκίνησε η εποχή των μνημονίων. Εάν δεν καταλάβουν λοιπόν πως έκτοτε το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στα ύψη, ότι το ιδιωτικό μη εξυπηρετούμενο απογειώθηκε από σχεδόν αμελητέο προηγουμένως, πως καταστράφηκε εντελώς ο παραγωγικός μας μηχανισμός, ότι η ανεργία κλιμακώθηκε σε ύψη πρωτόγνωρα για τη χώρα, πως χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρεοκόπησαν κοκ., αποκλειστικά και μόνο λόγω των μνημονίων, **δεν πρόκειται να συνειδητοποιήσουν πως είναι τα άδικα θύματα μίας βρώμικης ιστορίας** – οπότε θα συνεχίσουν να μην αντιδρούν, [να σιωπούν δηλαδή όπως τα πρόβατα](#), επιτρέποντας στις εγχώριες και ξένες πολιτικές και άλλες συμμορίες να τους

ληλατούν, να τους εξευτελίζουν, καθώς επίσης να τους απομυζούν αχόρταγα.

Αντίθετα, εάν τελικά το καταλάβουν θα πλημμυρίσουν τους δρόμους, απαιτώντας να κλεισθούν στη φυλακή όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν το πρόβλημα της υπερχρέωσης του 2009 με αυτόν τον άθλιο τρόπο – ψηφίζοντας μνημόνια που δεν είχαν καν διαβάσει, κυρίως όμως υπογράφοντας τη θανατική καταδίκη της πατρίδας τους, το PSI, μέσω του οποίου έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε άβουλη αποικία, τουλάχιστον για τα επόμενα 99 χρόνια.

Θα το καταλάβουν οι Έλληνες, παύοντας να θεωρούνται [η μεγάλη ντροπή της Ευρώπης](#); Ασφαλώς, όσο και αν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σήμερα, έχοντας εξουδετερωθεί από το δηλητήριο της [ελπίδας](#). Η Ελλάδα είναι μία πανέμορφη, πλούσια σε φυσικούς πόρους και πολιτισμό χώρα, οι Πολίτες της οποίας έχουν χάσει απλά το δρόμο τους, διαφθειρόμενοι από ένα απίστευτα διεφθαρμένο [κομματικό κράτος](#) – κάτι που με τη συνδρομή της κρίσης θα περάσει, οπότε από εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή και μετά οι Έλληνες θα γίνουν καλύτεροι Πολίτες, με αποτέλεσμα να προωθηθούν αντίστοιχα καλοί πολιτικοί.

Καμία βρώμικη ιστορία δεν παραμένει ποτέ στο απυρόβλητο, οι ένοχοι τιμωρούνται πάντα, ενώ οι λαοί είναι αδύνατον να μην ξυπνήσουν αργά ή γρήγορα – κάτι που δεν αφορά μόνο τους Έλληνες αλλά, επίσης, τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ασφαλώς δεν θα επιτρέψουν ποτέ να γίνει η Ευρώπη γερμανική.

Ενδεχομένως ξεκινώντας από την απόρριψη του γερμανικού ευρώ, μέσα από την επιστροφή στα [εθνικά τους νομίσματα](#) – ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούν μία Γερμανία, η οποία έχει το θράσος να απειλεί τις Η.Π.Α. με την επιβολή δασμών

εκπροσωπώντας αυθαίρετα την Ευρώπη, χωρίς να έχει δηλαδή τη νομιμοποίηση κανενός, όταν είναι η μοναδική που έχει πλεονάσματα στις εμπορικές συναλλαγές της με την υπερδύναμη ([πηγή](#)).

Προφανώς καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν αιματηρό εμπορικό και νομισματικό πόλεμο με τις Η.Π.Α., απλά και μόνο για να προστατεύσει τα πλεονάσματα της αχόρταγης Γερμανίας— η οποία δεν απομυζεί βέβαια μόνο την υπερδύναμη αλλά, κυρίως, τους Ευρωπαίους εταίρους της, σκοπεύοντας να τους μετατρέψει σε οικονομικούς σκλάβους και υποτελείς της. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμη βρώμικη ιστορία, ξανά με πρωταγωνιστή την καγκελάριο και τον υπουργό οικονομικών της – η οποία φυσικά δεν θα συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Ολοκληρώνοντας, η Ελλάδα θα υποφέρει πολλά ακόμη, με αιτία την αποτυχημένη διαχείριση της κρίσης εκ μέρους των πολιτικών της κομμάτων – αν και, για να είμαστε αντικειμενικοί, μετά το PSI οι διαπραγματευτικές δυνατότητες τους ήταν και είναι πολύ περιορισμένες, έχοντας σχεδόν εκμηδενισθεί μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.

Στο τέλος όμως, αφού εξεγερθούν οι Πολίτες και απαιτήσουν τη φυλάκιση όλων των υπευθύνων της ελληνικής τραγωδίας, η Ελλάδα θα τα καταφέρει – κάτι για το οποίο δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Ελπίζουμε μόνο να μη χρειαστεί να ξεπουλήσουμε τα πάντα προτού το καταλάβουμε – να μην εξαθλιωθούμε δηλαδή ακόμη περισσότερο, να μην υποφέρουν οι επόμενες γενιές Ελλήνων, καθώς επίσης να πάρουμε το ρίσκο της απελευθέρωσης μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αναρτήθηκε από [ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΕΦΑΛΟΣ](#) στις [Σάββατο, Φεβρουαρίου 25, 2017](#)

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ, μπροστά στη δικαιοσύνη της Ιστορίας

Η βαθιά Σοφία του Εθνικού αυτοχειρισμού

Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΛΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ, μπροστά στη δικαιοσύνη της Ιστορίας

Μια υπόκωφη μουρμούρα πλανάται στον Ελλαδικό χώρο περί της μη αντίδρασης του λαού στα όσα συμβαίνουν.

Η κουβέντα έχει ξεκινήσει ήδη από το 2011 και τις πρώτες τότε αντιδράσεις των αγανακτισμένων.

Γιατί ο λαός δεν αντιδρά και τα γνωστά ερωτήματα που βασανίζουν τις ψυχές των πεινόντων και διψώντων την δικαιοσύνην, ότι αυτοί πρώτοι απ' όλους χορτασθήσονται με την απόλυτη εφαρμογή του κανόνα.

Και ο κανόνας λέει ότι παθαίνεις ΣΥΝΗΘΩΣ (όχι πάντα) αυτό που σου αξίζει!

Αν ο λαός δεν αντιδρά είναι είτε επειδή δε θέλει είτε επειδή δεν μπορεί. Στην ουσία 'επειδή δε θέλει' καθώς το 'δεν μπορεί' δεν πολύ-στέκει με μια αναλυτική ματιά.

Άρα ... αφού ΔΕ ΘΕΛΕΙ ... θα υποστεί τα επίχειρα:

φτώχεια,

ταπείνωση,

εθνικό ακρωτηριασμό,

μετανάστευση στα 4 σημεία του ορίζοντα,

δημογραφικό θάνατο,

απώλεια της κυριαρχίας του σε όλα τα επίπεδα,

και στο Τέλος θα αποχαιρετήσει τη σύντομη τούτη ζωή, έχοντας αφήσει πίσω του την ανάμνηση μιας πρωτοφανούς ήττας και μιας γενιάς ημιμαθών και κακομαθημένων θυμάτων της ομολογουμένως μεγαλύτερης αξιακής επίθεσης εις βάρος ενός λαού, που έχει καταγραφεί τα τελευταία 100 χρόνια.

Για παράδειγμα, και μόνον το πόσο αδιανόητο φαίνεται στα μάτια των ημιμαθών το γεγονός ότι δεχόμαστε εδώ και 40 χρόνια μια επίθεση στο αξιακό μας σύστημα με σφοδρότητα, και το γεγονός ότι όλο αυτό τους ακούγεται ως θεωρία συνωμοσίας που την απορρίπτουν με αυτάρεσκο χαμόγελο, είναι από μόνο του απόδειξη της θολής ματιάς που έχει το θύμα μέσα στην παραζάλη της κατάρρευσης του κόσμου του!

Οι Αξίες ήταν και είναι ο πρώτος στόχος.

Διότι μόνον οι κοινές αξίες μπορούν να οδηγήσουν έναν ολόκληρο λαό να πάρει ρίσκα, να αντιδράσει και να πολεμήσει για κάτι που θεωρεί σημαντικό.

Όταν όλα έχουν ευτελιστεί και κυρίως σχετικοποιηθεί, τότε για ποιό λόγο να προσπαθήσει κάποιος; Για ποιό λόγο να ρισκάρει;

Όταν γύρω σου ακούς 20 διαφορετικές γνώμες που κοντράρουν τις παραδόσεις αιώνων και είσαι ανερμάτιστος, δεν ξέρεις τί να πιστέψεις, πού να κατευθυνθείς.

Και τότε ως ασκό κλυδωνιζόμενο σε παρασέρνουν τα κύματα των τάσεων της Ιστορίας και των σχεδιασμών που γίνονται εις βάρος σου για να σε μετατρέψουν σ' ένα δειλό και μοιραίο κλοτσοσκούφι του Ιστορικού γίγνεσθαι.

Αυτάρεσκα τότε κοιτάς τον καθρέφτη και παρότι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά, θυμάσαι πως εκείνος ο συνδυασμός από σακάκι και παπούτσια σου πάει πολύ και κάνεις ό,τι μπορείς να μην ξεχάσεις να βγάλεις selfie με αυτά σε κατάλληλο φόντο!

Χμ! Κάπου εκεί έχεις πεθάνει απλά δε σου το είπανε και επισήμως!

Και επειδή όπως είπαμε στην αρχή θα χορτάσουμε δικαιοσύνη, αυτός ο πολιτισμικός σου θάνατος αλλά και ο δημογραφικός σου και ο ΑΞΙΑΚΟΣ σου πάνω απ' όλα, είναι αυτό που σου αξίζει ΠΛΕΟΝ.

Διότι ΠΛΕΟΝ τα είδες όλα, τα άκουσες όλα και η επιλογή είναι

δική σου για το τι θέλεις από τον μάταιο τούτο κόσμο.
Είναι βαθιά σοφή επιλογή να απαλλάξεις το ανθρώπινο είδος από την ανεργάτιστη παρουσία σου ως λαός.

Είναι βαθύτατα σοφό να πας με τη σειρά σου και εσύ σαν Έθνος παρέα με τόσα άλλα που τα έκανε delete από τον Κόσμο ο συνδυασμός αντιπάλων και εσωτερικής θνησιλατρίας. Πάντοτε, όμως, κατά βάθος ήταν η αγάπη για το βόλεμα που εξαφάνιζε τα Έθνη.

Καλώς να τα δεχτούμε γιατί ο χρόνος σώθηκε και μέσα στο 2019 οι επιλογές μας στην κάλπη θα επιβεβαιώσουν το εάν και κατά πόσο αγαπήσαμε την επιβίωση ως πατρίδα ή λατρέψαμε το βόλεμα και τον Εθνικό μας θάνατο.

Η επιλογή είναι πλέον μπροστά μας – τα ψεύδη άπειρα και οι μαριονέττες ορδές, αλλά η επιλογή δική μας.

Ο Εθνικός αυτοχειρισμός είναι μόλις λίγα ευχάριστα ψέματα μακριά.

Η ΕΥΘΥΝΗ είναι πλέον στο δικό μας γήπεδο!

Και η Σοφία της Πραγματικότητας θα ξεδιψάσει κάθε πεινώντα και διψόντα τη δικαιοσύνη, one way or another!

[macroscopio](#)

ΠΗΓΗ: http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/05/blog-post_103.html?m=1

**ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ**

ΤΗΝ ΞΑΝΑ ΖΗΣΕΙ..

Την περίοδο της Γερμανικής κατοχής και ιδιαίτερα το χειμώνα 1941-1942 χιλιάδες ακίνητα αλλάξανε χέρια προκειμένου κάποιοι να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί..

Το 1946 και μετά την λήξη του Β παγκοσμίου πολέμου η Πανελληνία ομοσπονδία πωλησάντων ακινήτων επί κατοχής με πολιτικές παρεμβάσεις κατόπιν συλλογής στοιχείων από όλη την Ελλάδα επέβαλλε την πλήρη αποκατάσταση των περιουσιών που αλλάξανε χέρια..80 χρόνια μετά ο Ελληνικός λαός ζει και βιώνει μια νέα τραπεζική κατοχή όπου σε συνεργασία με τους Νεοσοβιετικούς αριστερούς και δεξιούς εκποιούν την περιουσία του Ελληνικού λαού..

Βασικό και πρωτεύον μέλημα της επόμενης δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης είναι να οδηγήσει στην δικαιοσύνη όλους αυτούς που υπογράφουν την εκποίηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και ένας φορέας υπό την αιγίδα του δημοσίου θα επαναφέρει στην πρότερη ιδιοκτησία όλα τα ακίνητα που εκποιήθηκαν την περίοδο 2010-2018..

Οι πολιτικά υπεύθυνοι αυτής της περιόδου θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη θα κατασχεθεί κάθε τους περιουσιακό στοιχείο θα δημευθεί κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία τους εντός και εκτός χώρας και μέσω αυτών θα ενισχυθεί το ταμείο αποκατάστασης και αποζημίωσης όλων των πληγησάντων..Είναι χρέος και καθήκον όλων μας..

[facebook](#)

Αν θέλει το έθνος να πεθάνει, ας πεθάνει (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!)

Αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι το χορός του Ζαλόγγου δεν έγινε ποτέ, κι ας τον περιγράφει κι ας τον υμνεί ο Σολωμός, αν δεν μας νοιάζει ότι ο Μακρυγιάννης ήταν ήρωας και μας νοιάζει ότι ήταν αλκοολικός, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν σφαγέας, το έθνος αυτό θα πεθάνει.

Και εάν το έθνος θέλει να πεθάνει, ας πεθάνει.

Όταν στα σχολεία διδάσκουμε την Ιστορία διαμελισμένη, όταν τα παιδάκια εξ απαλών ονύχων μαθαίνουν τη γλώσσα μας μέσα από σχολικά ανθολόγια με συνταγές μαγειρικής ή από διαφημιστικά κείμενα κι όχι από τον λογοτεχνικό μας θησαυρό, όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν απεργήσει για όλα τα άλλα εκτός από το περιεχόμενο των σπουδών, τότε αυτή η χώρα πάει για προτεκτοράτο, πήγε κι έφθασε.

Όταν στα ΑΕΙ λυσομανάει ο εθνομηδενισμός, όταν τα μπροστοκρίαρα του εθνομηδενισμού έχουν το λύειν και το δεσμείν, όταν κάνουν κουμάντο σε καριέρες και ακολουθούνται από χαμερπείς γλείφτες, όταν η ιδεολογική γλίτσα γίνεται βία και τρομοκρατία, τότε το έθνος πεθαίνει. Και αν αυτό το έθνος θέλει να πεθάνει, ας πεθάνει....

Όταν ο κυρίαρχος Τύπος γράφει ψέματα, όταν διαπλέκεται με

εταιρείες και κόμματα, όταν οι δημοσιογράφοι ταυτίζονται με τα αφεντικά, όταν οι δημοσιογράφοι επιτρέπουν να τους ταυτίζουν με τα αφεντικά, όταν τα παίρνουν (από πεί ρολς, από ΜΚΟ, από ποικιλώνυμα γραφεία Τύπου, από πολιτικούς, από μυστικές υπηρεσίες), όταν η ιδεολογία είναι υπόθεση ιδιοτέλειας, τότε το έθνος δεν έχει φωνή. Κι όταν ο λαός δεν κάνει τίποτα για να έχει το έθνος φωνή, τότε το έθνος πεθαίνει.

Αν η τέχνη επιχορηγείται (και μόνον), αν η προβολή της (από γκαλά και ιδρύματα) συναρτάται με την ανοησία της, αν η τέχνη δεν έχει τίποτα να πει στον λαό για τον λαό, αν οι καλλιτέχνες γίνονται πελάτες των κομματικών αυλών, αν η τέχνη ακολουθεί τις εξουσίες για φράγκα, αναθέσεις και δουλίτσες, είναι μια τέχνη επιστρατευμένη κατά του λαού και όχι στρατευμένη υπέρ του λαού.

Είναι μια τέχνη που αφήνει τον λαό ορφανό από ήρωες, ποιητές και αγίους. Και λαός χωρίς μνήμη γίνεται λαός χωρίς πατρίδα.

Και λαός χωρίς πατρίδα δεν χρειάζεται κράτος. Κι αν δεν χρειαζόμαστε κράτος, ας το δώσουμε. Το δώσαμε. Ζούμε σε προτεκτοράτο. Κι όποιος ζει σε προτεκτοράτο, ας αφήσει πίσω του κάθε ελπίδα. Μόνον χειρότερα μας περιμένουν.

Αν πιστεύουμε ότι οι Έλληνες αγωνίσθηκαν εναντίον της υποτέλειας που κατατρύχει το κράτος μας από γενέσεώς του εις μάτην, αν πιστεύουμε ότι το ΕΑΜ ήταν ΜΚΟ, αν θέλουμε να μην έχουμε ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, τότε ας έχουμε Μνημόνια. Ζυγόν δουλείας, ας έχουμε.

Τι να το κάνουμε το αυτεξούσιον, τι να το κάνουμε το Σύνταγμα, τι να την κάνουμε τη Δημο-κρατία (δηλαδή τη δύναμη του

οργανωμένου πολιτικώς λαού), μας αρκούν οι τράπεζες για να μας παίρνουν τα σπίτια και οι μαριονέτες των Ανθυπάτων για να μας κόβουν τους μισθούς και να ράβουν τη ζωή μας στα μέτρα τους.

Αλλά, αν είναι έτσι, ας μην περιμένουμε να μας αφανίσει το δημογραφικό, ας πεθάνουμε όλοι μαζί, λαός, έθνος και κράτος από τώρα. Κι ας αφήσουμε την κληρονομιά μας στο Υπερταμείο. Αν θέλουμε να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα είναι είδηση ούτε καν για την ΕΡΤ. Όσο για τον υπόλοιπο κόσμο, θα ξεκαθαρίσει το BBC τι εστί βερίκοκο Μακεδονίας και το Πεκίνο τι εισίν καλά κρασιά.

Αν ντρεπόμαστε να είμαστε υπερήφανοι για την οικουμενικότητα του πολιτισμού μας, αν όλο κι όλο είμαστε μια ορδή συμπλεγματικών ευρωλιγούρηδων, αν όλη μας η ύπαρξη είναι μόνον μια βαλκανική φασαρία, τότε είμαστε άχθος αρούρης, ας ξεμπερδεύουμε.

Αν το όλο μας μέλημα είναι να βγάλουμε εκτός νόμου το «Μακεδονία ξακουστή», να κάνουμε προληπτικές συλλήψεις, αν το Μαξίμου είναι Πραιτόριο, αν ο εθνικός μας ύμνος είναι μια κωλοτούμπα, αν το Κοινοβούλιο έχει γίνει μαγέρικο, τότε μην το παλεύουμε άλλο, ας χαθούμε, δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι. Υπάρχουν κληρονόμοι – όχι της ήττας μας όπως το Υπερταμείο – αλλά της δόξας μας, ζωντανοί και πεθαμένοι, όπως ο **Πούσκιν**, ο **Γκύντερ Γκρας** και ο **Ζαν Πωλ Γκοτιέ**, δέκα εκατομμύρια ψυχές απ' το Βλαδιβοστόκ ως τη Γη του Πυρρός.

Μεγαλύτεροι λαϊκιστές από τους ηγέτες που κατηγορούν τον λαό για λαϊκισμό δεν υπάρχουν. Αν μέσα μας βαθιά πιστεύουμε ότι είμαστε ετερόκλητοι όχλοι, ότι πατρίδα μας είναι τα Καυδιανά Δίκρανα, ότι ο Λόρδος Μπάιρον ήρθε να πεθάνει μέσα στις λάσπες σαν κορόιδο, αντί να φουμάρει μπάφους

στα ένδοξα Παρίσια, αν μπορούν να μας δουλεύουν από κυβερνητικές θέσεις κάτι ογλάνια που πιστεύουν ότι η αργομισθία τους αποτελεί εκμετάλλευση του καπιταλισμού απ' τα μέσα, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.

Αν η ρητορική των γελοίων που μας καλούν σε αντιφασιστικό αγώνα μαζί με τον 6ο Στόλο και τον Μακρόν που κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους, τότε το μυαλό μας έχει πεθάνει. Και έθνος χωρίς μυαλό πεθαίνει. Θέλει δεν θέλει.

Κι εγώ, σήμερα που αντί για δοξαστικόν στην Επέτειο του 1821, γράφω λίβελλο εναντίον της γλίτσας που μας πνίγει, το κάνω διότι κάτι έχει πεθάνει μέσα μου.

*** **Παρά τούτα κι εναντίον τους** ανάψτε (ευκτική) ανήμερα ένα κεράκι στα γουρνοτσάρουχα του παππούλη, στο μπαρούτι του καλόγερου, στο αίμα του αντάρτη, στα κρινάκια της Άνοιξης, στο ζείδωρο πένθος μας. Ας υμνήσουμε σήμερα λίγο το δίκιο, τον Πλήθωνα, τον Κοσμά τον Αιτωλό, τα γράμματα, τα γράμματα, τα γράμματα, τον Υψηλάντη και τον Λιόντα τον Ληστή. Ας προσευχηθούμε λίγο στην Μπουμπουλίνα, τον Λόχο Μπάιρον και τους ωραίους λεβέντες του Αλβανικού. Μην ξεχάσουμε σήμερα το Άουσβιτς και τη Μακρόνησο, τις διαδηλώσεις που λιτάνευσαν τα δικαιώματά μας κι ας χύσουμε λίγο κρασί κι ένα δάκρυ, χοές στους εργάτες και τους δασκάλους αυτού του τόπου καθώς και στους προμάχους του λαού – τους γιούς και τις κόρες της ιστορίας μας και της ποίησης που μας σκέπει.

Όποιος συλλογάται ελεύθερα, καλά συλλογάται.

Κι ας μην ξεχνούν οι Δυνατοί, οι Δυνάστες, οι Δανειστές, ας μην ξεχνούν αυτοί και τα θεοστυγή τσιράκια τους: «σε Έλληνες μιλάνε»...

[topontiki](http://topontiki.com)

[Πηγή Το Φανάρι](#) στις [3/23/2019 05:24:00 μ.μ.](#)

ΠΗΓΗ: [https://tofanari.blogspot.com/2019/03/blog-post_508.html?
m=1#more](https://tofanari.blogspot.com/2019/03/blog-post_508.html?m=1#more)