

“ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΎΝΕΙΡΟ...”

Ποιος είναι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί σε ένα νέο παιδί κοιτώντας το στα μάτια ότι μόνο εάν είναι καλός μαθητής μπορεί να καταφέρει να εκπληρώσει τα όνειρα του;

Μεγαλώσαμε οι ίδιοι, αλλά μεγαλώνουν και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία σάπια όπου καθημερινά τα πάντα καταρρέουν όλο ένα και περισσότερο. Μέσα σε αυτά είναι σαφώς και η υποτιθέμενη παιδεία που παρέχεται σήμερα.

Συγγνώμη Έλληνα, δεν το βλέπεις; Δεν βλέπεις ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν αξίες και αρχές; Δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα σε όλα τα σχολεία της χώρας μας; Για ποια παιδεία μου μιλάτε; Για αυτή που προσπαθεί δεκάδες χρόνια τώρα να περάσει ότι μόνο ο μαθητής του 20 έχει δικαίωμα να ονειρευτεί την ζωή του όπως την θέλει;

Για εκείνη που σου ‘επιβάλλει’ να πληρώνεις μια περιουσία σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε το παιδί σου να έχει περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες;

Ή μήπως για εκείνη που έχει κάνει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά να έχει συνδυάσει το σχολείο και την γνώση με κάτι βαρετό , αφού νιώθει συνεχώς το αίσθημα του ανικανοποίητου καθώς δεν του

προσφέρονται ούτε τα μισά εφόδια και ερεθίσματα από αυτά που θα έπρεπε;

Αναφέρομαι σε ένα σάπιο σύστημα παιδείας που ξεκινάει ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οπου φτάνοντας στο τέλος των σχολικών σου χρόνων στο λύκειο είναι η ώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις- οι οποίες καθορίζουν το πόσο έξυπνος και ικανός είσαι(!) έχεις πια εξαντληθεί. Δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση που ασκείται από αυτό το σύστημα αλλά λόγω του ότι δεν έχεις περισσότερες επιλογές το υπομένεις.

Είτε καταφέρεις να περάσεις στην σχολή που τόσο θες είτε όχι δεν έχεις το δικαίωμα να ονειρευτείς. Γιατί;

Γιατί η σημερινή κοινωνία μπάζει από παντού, όσο άξιος και να είσαι σε ότι κάνεις για αυτούς δεν θα είσαι ποτέ ικανός να διεκδικήσεις αυτά που σου ανήκουν και να ζήσεις όπως σου αρμόζει. Σε θέλουν πiónι τους και υποχείριο τους, **οτιδήποτε σου μαθαίνουν μέχρι σήμερα δεν είναι αλήθεια**, ότι σου παρείχαν μέχρι σήμερα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που αξίζει το ανθρώπινο γένος μας. **Σου καταστρέφουν την νοημοσύνη σου και σε πείθουν ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο...** Τι δεν μπορείς; **Όλα τα μπορείς!** Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός σε **οτιδήποτε χρειαστεί να ανταπεξέλθει και σε ότι κι αν προκύψει.**

Έρθε η ώρα όλοι μας να βγούμε από την λήθη που μας έχουν επιβάλλει τόσα χρόνια να ζούμε και να βρεθούμε στην αλήθεια, την πραγματική αλήθεια. Έρθε η ώρα όλοι μας να γνωρίσουμε τι έχει συμβεί και να παλέψουμε εναντίον του.

Όλοι οι Έλληνες μαζί μπορούμε, το λέει και η ιστορία μας

άλλωστε οι Έλληνες ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ . Σήκωσε το ανάστημά σου, ενώσου με τα αδέρφια σου πολέμησε, διεκδίκησε και πάρε στα χέρια σου αυτά που σου ανήκουν. Τώρα είναι η ώρα να χτίσουμε μια κοινωνία δικαίου με αξίες και αρχές για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Το να ονειρεύεσαι σε κάνει ελεύθερο σε μια κοινωνία που σε θέλουν αιχμάλωτο. Το σχέδιο είναι προς υλοποίηση, τα όνειρα όλων έτοιμα να εκπληρωθούν.

Μην αργείς, πολέμησε ότι σου στερεί το δικαίωμα να ζήσεις όπως σου αρμόζει. Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

<https://www.e-synews.gr/wp/ta-nea-mas/>

<https://www.e-synews.gr/wp/category/artemis-sorras/>

Αρχική

<https://www.aitherikigrafi.gr/keimena/>

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG Η SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook**

ΠΗΓΗ:<https://www.e-synews.gr/wp/2019/04/11/quot-na-diavazeis-na-echeis-dikaioma-oneiro-quot/>