

ΒΟΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ...

Στο επάνω μέρος της, οι άνθρωποι του βορρά εργάζονται στη βιομηχανία και παράγουν ενώ στο κάτω μέρος της, οι νότιοι, ο μουστακαλής, καλοπερασάκιας Έλληνας αράζει με το τάβλι και το καφεδάκι του και την καλλονή δίπλα του που σερφάρει στο διαδίκτυο... Ούτε δεκάρα στις χώρες του Νότου...γράφει ο τίτλος του περιοδικού01-06-2020-19:540

ΒΟΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ...



Τόση αδικία δεν την αντέχει η ψυχή μου...

Όλοι χτυπούν αλύπητα τους Έλληνες, άλλοι

ολοφάνερα και ξεδιάντροπα όπως οι χώρες της «φιλικής» κατά τα άλλα Ευρώπης ..

κι άλλοι πισώπλατα και ύπουλα όπως οι ίδιοι οι κυβερνώντες την Ελλάδα...

Και είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσετε και θα θυμώσετε κι εσείς μαζί μου.

Παρατηρήστε την εικόνα του εξωφύλλου του Ολλανδικού περιοδικού...Ξέρετε τι συμβολίζει;;;

Στο επάνω μέρος της, οι άνθρωποι του βορρά εργάζονται στη βιομηχανία και παράγουν ενώ στο κάτω μέρος της, οι νότιοι, ο μουστακαλής, καλοπερασάκιας Έλληνας αράζει με το τάβλι και το καφεδάκι του και την καλλονή δίπλα του που σερφάρει στο διαδίκτυο....

Ούτε δεκάρα στις χώρες του Νότου...γράφει ο τίτλος του περιοδικού.

ΑΚΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ;;; ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ;;;

Αυτό είμαστε;;;

Ναι , είμαστε ΚΑΙ αυτό ...και το χαιρόμαστε και το καμαρώνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, να παίζουμε τάβλι, να αράζουμε για καφέ και να φλερτάρουμε ...

Στον ελεύθερο χρόνο μας ...που σας κάθονται σαν αγκάθι στο λαιμό οι λιακάδες και ο ήλιος μας ο υπέροχος... Ναι, αυτός ο ήλιος της χώρας μας, μας κάνει ξέγνοιαστους κι ερωτιάρηδες κάτι που εσείς δεν γνωρίζετε εκεί πάνω στον κρύο και ψυχρό βορρά σας...

Στον ελεύθερο χρόνο μας όμως...

Γιατί στον υπόλοιπο δουλεύουμε πιο σκληρά από τον καθένα σας...

Και θα σας το αποδείξω πηγαίνοντας και πιο πίσω στο χρόνο και φτάνοντας εκεί , στον δήθεν « τέλειο » βορρά σας.



Κύματα νομίμων μεταναστών φεύγουν στη δεκαετία του 50 από τη φτώχη και ταλαιπωρημένη Ελλάδα της μεταπολεμικής εποχής.

Χιλιάδες άντρες ξενιτεύονται αφήνοντας πίσω τους τις οικογένειες τους, για να βρουν δουλειά στις χώρες του βορρά, όπου η βιομηχανία αναπτυσσόταν με ραγδαίο ρυθμό και ζητούσε χέρια...

Χέρια πρόθυμα να γεμίζουν ρόζους και πληγές και πνευμόνια επίσης πρόθυμα να γεμίσουν κάρβουνο και μαυρίλα...

Στα ορυχεία, στις πιο σκληρές δουλειές συγκεντρώθηκαν χιλιάδες Έλληνες και δούλευαν σκληρά, σαν τα σκυλιά, για να

στήσουν οι άνθρωποι του βορρά τις βιομηχανίες τους και να κατακτήσουν τον κόσμο...

Χέρια Έλλήνων κι όχι μόνο, χέρια και Ιταλών που επίσης ανήκουν στον νότο, δούλεψαν τόσο σκληρά κι έκαναν τον κόπο τους τραγούδι, γιατί αυτός είναι ο Έλληνας...κοπιάζει και τραγουδάει ταυτόχρονα και σκέφτεται την όμορφη γυναίκα του, που για αυτήν, για τα παιδιά του και για τη μάνα του, βεράει την αξίνα 1000 μέτρα κάτω από τη γη...

« Στις φάμπρικες της Γερμανίας και στου Βελγίου τις στοές, πόσα παιδιά σκληρά δουλεύουν και κλαίνε οι μάνες ,αχ, μοναχές...»

Τραγούδι έκαναν τον κάθε τους καημό ακόμα και σ'αυτή τη Γερμανία, που έκαψε, βίασε, σκότωσε όσα αγαπούσαν και για όσα κόπιασαν....

Και τώρα ...γύρισαν φανερά να μας δείξουν οι ευρωπαίοι τα δόντια τους τα κοφτερά, σαν εκείνα των λύκων, και να μας πουν τεμπέληδες...

Ο ήλιος χαϊδεύει τη γη μας και οι εργάτες μας τη σκαλίζουν, τη σπέρνουν και κοπιάζουν για να τρώνε στις χώρες του βορρά τα νόστιμα φρούτα μας, τα τυριά μας, το λάδι μας...

Ήρθατε ποτέ να δείτε πως δουλεύουν οι άνθρωποι τη γη;;; Να πείτε πόσο εύκολη είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία;;;

Ναι, δουλεύουν σκληρά τη γη οι Έλληνες και εκεί που ο ήλιος τους καίει αλύπητα, τραγουδάνε....

Κι όταν τελειώσουν με τη γη, κάνουν έρωτα γεμάτο πάθος στη γυναίκα τους κι έπειτα αράζουν με το τάβλι και τον καφέ τους και τα φιλαράκια και με τσίπουρο και καλό κρασί Ελλάδας, μπουζουκάκι και μεζέδες....κι εσείς σκάτε από το φθόνο σας παγεροί ευρωπαίοι...

Φθονείται τον Έλληνα γιατί ξέρει να χαίρεται τη ζωή και τις αξίες της...

Φθονείται τον Έλληνα γιατί αν και του στερείται τον πλούτο του, δεν χάνει τη χαρά του ...



Ήρθατε ποτέ στα ορυχεία της ΔΕΗ να δείτε τη μαυρίλα από το λιγνίτη, που χώνεται στις μύτες, στα αυτιά τους, στα πνευμόνια τους και τους χαρίζουν ένα μπουκάλι γάλα κάθε μέρα, μπας κι ασπρίσει αυτή η μαυρίλα;;;

Να ζείτε καθημερινά στον κίνδυνο μην υποχωρήσει η γη από τα πόδια σας και σας πλακώσει και θαφτείτε ζωντανοί κάτω από το κάρβουνο;;;

Από το 2020 θα κλείσουν στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης αυτά τα ορυχεία και τα εργοστάσια αλλά οι 30.000 και βάλε εργαζόμενοι τί θα απογίνουν;;; Ας ψάξουν για δουλειά αλλού, στην Ελλάδα της ανεργίας....

Τον πρωθυπουργό δεν τον νοιάζουν οι χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι που μαύρισαν

τα πνευμόνια τους για να έχει αυτή η χώρα ενέργεια, παρά τον νοιάζει να πάρει τα εύσημα από τη Μέρκελ και να γίνει το ...καλό « πιόνι » των ευρωπαίων...

Διαβάζουμε στο άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη: « Αν κάποιος θεωρεί όλα αυτά αποτέλεσμα καχυποψίας, τον καλώ να δει προσεκτικά τη δεύτερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έκανε κατά τη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «Bild» και αφορά τη διάθεση των χρημάτων που φυσικά δεν θα πάνε για ενίσχυση του «νεοπλουτισμού». Λέει λοιπόν (αντιγράφω από το σάιτ του ίδιου του πρωθυπουργού για να μην κατηγορηθώ για ανακρίβειες στη μετάφραση): «Με ρωτήσατε πού θα διοχετευτούν τα χρήματα. Ενα άλλο παράδειγμα είναι ότι κλείνουμε όλα τα ανθρακωρυχεία μας στη βόρεια Ελλάδα, νωρίτερα από τη Γερμανία. Συνεπώς, μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης σε μια ολόκληρη περιφέρεια της Ελλάδας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα και θα πρέπει πλέον οι κάτοικοί της να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Και, βεβαίως, θα επωφεληθούν και γερμανικές εταιρείες».

Ο πρωθυπουργός της χώρας κυνικά ομολογεί ότι προχωρά σε κλείσιμο των ανθρακωρυχείων νωρίτερα από την προθεσμία που του έδινε η ΕΕ (2028) προς όφελος των γερμανικών εταιρειών και χωρίς καμιά μέριμνα για τους εργαζόμενους (33.000 οικογένειες σε δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη Αρκαδίας), οι οποίοι πρέπει απλώς να βρουν κάτι άλλο να κάνουν.»

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΑΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ...

ΔΩΣΑΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΨΗΛΙΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΛΟΧΕΡΑ...

ΜΑΣ ΜΙΣΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ...

ΠΟΣΟ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΠΡΟΔΩΣΕΙ;;;;;

ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ;;;;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ;;;;;

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ...

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ

ΠΗΓΗ: thefaq.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG Η SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ: <https://www.e-synews.gr/wp/2020/06/01/voreioi-notioi/>