

# «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί και εμείς γελούσαμε» ΒΙΝΤΕΟ-Γυαλόχαρτο σε όσους μιλούν για «κακόμοιρους πρόσφυγες»

του Νεκτάριου Αρχοντίου

Το πρόβλημα δεν είναι άλλο, από όλους εκείνους που έχουν δεχτεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ και πιστεύουν πως αυτοί οι άνθρωποι, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι νεαροί άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, είναι κατατρεγμένοι πρόσφυγες.

Παρά το ότι έρχονται όλοι με πανάκριβα κινητά και όλως τυχαίως χωρίς χαρτιά στη χώρα μας, κάποιοι επιμένουν να αρνούνται να δουν την αλήθεια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τάσσονται «υπέρ των προσφύγων», δίχως να ανήκουν σε κάποιο αριστερό χώρο, μονάχα επειδή έχουν δεχθεί την προπαγάνδα των ΜΜΕ πως πρόκειται για ακίνδυνους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, κυρίως οικογένειες, που έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε.

Την ιδέα αυτή προωθούν και εκκλησιαστικοί κύκλοι επικαλούμενοι...την αγάπη και τη διδασκαλία του Χριστού. Θέλουν έτσι να απευθυνθούν στο θρησκευτικό συναίσθημα των περισσότερων με σκοπό να «αγκαλιάσουν» τους «μετανάστες», ιδίως στις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά όποιος ιερέας τολμήσει να μιλήσει και να πει την αλήθεια, τότε «πέφτουν να τον φάνε».

Δείτε λοιπόν ακόμη ένα βίντεο, από τους «κακόμοιρους πρόσφυγες» που έρχονται στην Ελλάδα, περιμένοντας να τα βρουν «όλα στο πιάτο», όπως τους έχουν υποσχεθεί εκείνοι που διαφημίζουν τη χώρα μας ως «επίγειο παράδεισο» για κάθε τυχοδιώκτη.

Την ίδια ώρα, Έλληνες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, μιλώντας για ένα ΕΘΝΙΚΟ πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα!

Οι «κατατρεγμένοι πρόσφυγες» του βίντεο που θα δείτε αρχικά, το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις έφτασαν στην Ελλάδα απ την Τουρκία, ήταν να τραβήξουν LIVE βίντεο με τα πανάκριβα κινητά τους!

Στο δεύτερο βίντεο, παράτυποι μετανάστες περνούν στην Ελλάδα και κατόπιν φτιάχνουν βίντεο με χάρτες, δίνοντας οδηγίες σε...συμπατριώτες τους να έρθουν και εκείνοι στο...«ξέφραγο αμπέλι».

Αυτοί είναι οι...«κατατρεγμένοι πρόσφυγες» που μας λένε ότι πρέπει να...αγκαλιάσουμε;

Πόσο επίκαιροι είναι σήμερα οι παρακάτω στίχοι:

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί αδέρφια πήραν οι οχτροί κι εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί κι εμείς τα πήραμε για φυλαχτά την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί μοιράσαν δώρα οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί κρατούσαν δίκιο οι οχτροί κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα.

Δείτε και διαδώστε τα βίντεο:

[el.gr](http://el.gr)

ΠΗΓΗ: <https://katohika.gr/ellada/mpikan-stin-poli-oi-ochtroi-ka-i-emeis-gelousame-vinteo-gyalocharto-se-osous-miloun-gia-kakomoirous-prosfyges/>