

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ;;;

Ο φόβος έχει μια ιδιαίτερη δύναμη.

Σε ακινητοποιεί.

Σε απενεργοποιεί.

Σε παγώνει.

Σε τυφλώνει.

Σε κουφαίνει.

Και μόλις σε κάνει παράλυτο, τότε σε εξευτελίζει, σε εκμηδενίζει και σε στέλνει στα τάρταρα, αφού σε έχει απομυζήσει τελείως.

Ολοζώντανο παράδειγμα οι Έλληνες της εποχής μας που ζουν στη χώρα. Με χίλιους κόπους και ιδρώτα απέχτησαν ή κληρονόμησαν ένα σπίτι. Κανείς δεν τους βοήθησε. Τώρα, η μια κυβέρνηση μετά την άλλη ζητάει κάθε χρόνο ΕΝΦΙΑ.

Κανένας Έλληνας δεν έψαξε πόσο συνταγματικό και νόμιμο είναι αυτό το μέτρο. Πόσο νόμιμη είναι, από το ΦΕΚ της ακόμη, η ΑΑΔΕ που επιβάλλει και εισπράττει τον ΕΝΦΙΑ.

Κανείς δεν έψαξε πού πάνε αυτά τα λεφτά κι αν τα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο.

Αντιθέτως, γεμάτοι προθυμία οι Έλληνες κάνουν ουρά στα ταμεία να πληρώσουν. Και αυτή τη χρονιά είναι και ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί πληρώνουν 30 ευρώ λιγότερα. Καλός ο νέος

πρωθυπουργός...αγαπάει τους Έλληνες και τους νοιάζεται. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα των κατοίκων αυτής της χώρας.

Κι έρχεσαι να τους πεις πως η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να σου αποδείξει πως είναι δημόσιο, ούτε έχει νομική προσωπικότητα αλλά ξαφνικά...βλέπεις μπροστά σου όλες τις παρανέργειες του φόβου. Μιλάς, δείχνεις το ΦΕΚ, όμως τυφλοί εκείνοι δεν θέλουν να δουν τίποτα, ούτε σε ακούνε, μα ούτε και νοιάζονται να το ψάξουν μόνοι τους. Το αποδομούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Κρύβονται πίσω από το δήθεν τυπικό πρόσωπο του έντιμου, καλού πολίτη, του ευσυνείδητου και του καλοπληρωτή.

**Έτσι άραγε είναι ο ευσυνείδητος πολίτης;
Δεν διαβάζει κανέναν νόμο, δεν γνωρίζει το δίκαιο του, ορκίστηκε να υπερασπίζεται το σύνταγμα αλλά επιτρέπει να το καταπατούν και να το έχουν κάνει παλιοκούρελο;;;**

Άραγε ο καλός πολίτης είναι αυτός που επιτρέπει να ξεπουλιέται η χώρα του, η εθνική περιουσία του, να παραβιάζονται τα σύνορα, να κοιμάται η δικαιοσύνη και να ανεχεται μέσα στη βουλή να υπογράφονται μνημόνια και νόμοι που καταδικάζουν τους αυτόχθονες;;;

Ο καλός πολίτης δέχεται να μεγαλώνουν τα παιδιά του σε ανήθικο κι αντιαξιακό περιβάλλον, μολυσμένο και βρώμικο και καμιά

κυβέρνηση να μην λαμβάνει μέτρα για όλο αυτόν τον βιασμό του περιβάλλοντος;;;

**Καίγονται κάθε καλοκαίρι τα δάση μας,
μολύνονται τα νερά μας,κι εμείς;;; Οι
καλοί ευσυνείδητοι πολίτες τί κάνουμε;;;
Χαιρόμαστε γιατί η νέα κυβέρνηση μείωσε
τον ΕΝΦΙΑ...**

Πόσος εξευτελισμος και κατρακύλα;;;

Σε αυτή την κατρακύλα το μόνο φρένο μπορεί να το βάλει η ίδια η θεϊκή μας φύση.

Μόνο αν ξυπνήσει ο γίγαντας που όλοι έχουμε μέσα μας και που λέγεται θεία φύση, πατρώα ουσία, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, αυτός ο γίγαντας που κρατάει καλά φυλαγμένες τις ΑΞΙΕΣ, μόνον τότε έχουμε ελπίδα σωτηρίας.

Και πρέπει να θέλεις απεγνωσμένα να τον ξυπνήσεις αυτόν τον γίγαντα...

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ...

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ...
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
ΕΣΥ ...ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΒΟ Ή ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ;;;

Α.Κ.

ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ

ΕΛΛΑΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG Η SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ: <https://www.e-synews.gr/wp/2019/09/18/ti-aidoys-politis-t-heleis-na-eisai/>