

Η χώρα δέχεται υβριδικό πόλεμο, χάνει μέρα τη μέρα την εθνική της συνοχή και κυριαρχία...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ

Φέτος αποφάσισα να μην ακούσω την πρωθυπουργική ομιλία στο Βελίδειο. Απλά και μόνον γιατί είναι εκτός θέματος. Δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχο θέμα για τη χώρα η πολυθρύλητη «ανάπτυξη».

Ούτε αν το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα χωρέσει όλους ή τους μισούς. Τα γεγονότα δυστυχώς μας έχουν ήδη ξεπεράσει.

Και προκαλούν εντύπωση τα αμβλυμένα ανακλαστικά των πολιτικών μας και ειδικότερα μιας κυβέρνησης που μοιάζει βυθισμένη στην δική της εκδοχή «success story».

Για ποιά «success story» μιλάμε σε μία χώρα που δέχεται υβριδικό πόλεμο και χάνει μέρα με τη μέρα την εθνική της συνοχή και την εθνική της κυριαρχία; Δεν χρειάζεται να βγάλουν τον στόλο έξω οι Τούρκοι αγαπητοί μου. Στέλνουν τα παιδικά φουσκωτά με τις στρατιές των «λάθρο» και καθαρίζουν. Ακόμη να το καταλάβετε;

Αν ήμασταν σοβαρό κράτος με υπεύθυνη πολιτική ηγεσία η φετινή ΔΕΘ έπρεπε να ήταν αφιερωμένη στα συστήματα καταπολέμησης της

λαθρομετανάστευσης. Ανιχνευτές ασφαλείας, κάμερες νυκτερινής όρασης, drones, ελικόπτερα και ότι άλλο μέσο αποτροπής ανεπιθύμητων επισκεπτών υπάρχει. Κι αντί για τιμώμενη χώρα την...Ινδία, έπρεπε να έχουμε το Ισραήλ ή όποιο άλλο κράτος πρωτοπορεί στην αναχαίτιση του κύματος λαθροεισβολής αλλόθρησκων.

Μην ξανακούσω για πρόσφυγες, κατατρεγμένους και άλλα παρόμοια ψυχοπονιάρικα. Υπάρχουν ασφαλώς και τέτοιοι. Όμως μια ματιά να ρίξετε στις φωτογραφίες από τις караβιές των μεταφερόμενων ισλαμο-εποίκων θα αντιληφθείτε ότι οι μισοί από δαύτους δεν είναι Αραβες. Σχιστά μάτια, προτεταμένα μήλα και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Τουρανικής φυλής έχουν, από την οποία προέρχονται και οι Τούρκοι!

Δεν έχουν έρθει από τη Συρία οι σύγχρονοι Μογγόλοι εποίκιστές, είναι το μόνο βέβαιο. Από το Αφγανιστάν και τις γύρω περιοχές ξεκινούν, εισρέουν στην Τουρκία, η οποία μετά τους μεταφορτώνει στα ακριτικά ελληνικά νησιά. Τόσο απλά. Φέτος μην ξεχνάτε, μας έφαγε το μελτέμι.

Στην πρώτη καλοσύνη, έφτασε ένα τάγμα από «λάθρο» στις ακτές της Μυτιλήνης. Έτσι για πλάκα. Χωρίς να ανοίξει μύτη.

Μια μικρή πρόγευση του τι μπορεί να ακολουθήσει. Ο Ερντογάν μόλις προχθές το είπε: «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε με την Ευρωπη. Θα ανοίξουμε τις πύλες και θα σας τους στείλουμε πεσκέσι».

Και ήδη ξαπέστειλε 65000 «πρόσφυγες» από τις δομές της Κωσταντινούπολης προς τα παράλια... Ξέρετε πόσους άλλους έχει να ξεφορτωθεί; Τέσσερα εκατομμύρια! Και μην περιμένετε να τους

πάρει η χοντρή κυρία της Καγκελαρίας σπίτι της. Αυτά τελείωσαν το 2015. Ο εκβιασμός του Σουλτάνου προς την Ευρώπη είναι ωμός.

Και πολύ χρήσιμος για τα συμφέροντα της χώρας του: «Η με αφήνετε να μπουκάρω στη Συρία και να φτιάξω μια φαρδιά, τάχα μου ζώνη ασφαλείας, για να εγκαταστήσω ως ανθρώπινη ασπίδα 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους του πολέμου(μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες Τζιχαντιστές), ή τους στέλνω στα παράλια για να βρουν τρόπο να σας επισκεφθούν».

Για τα υπόλοιπα 2,5 εκατομμύρια επίδοξων μεταναστών που «φιλοξενούνται» σε τουρκικό έδαφος, απαιτεί πρόσθετα κονδύλια μαμούθ. «Πληρώστε με για να τους κρατάω», είναι η φιλοσοφία... Για την περίπτωση της Ελλάδας οι «φιλοξενούμενοι πρόσφυγες» της Τουρκίας, αποτελούν ένα πρόσθετο ασύμμετρο όπλο.

Πεντακόσιους την ημέρα να μας στέλνει, μέσα σε δυό-τρία χρόνια θα φθάσουν το μισό εκατομμύριο. Πάπαλα η πολυδιαφημισμένη «εθνική και θρησκευτική ομοιογένεια» της χώρας και φυσικά απόλυτη ανατροπή στα πληθυσμιακά δεδομένα των ακριτικών μας νησιών του ανατολικού Αιγαίου όπου ήδη η αναλογία μεταξύ «προσφύγων» και γηγενών έχει φτάσει το 1 προς 7!

Ετσι λοιπόν χάνεται η εθνική κυριαρχία Κυριάκο, χωρίς να πέσει ντουφεκιά και να ανοίξει μύτη. Γι αυτό φωνάζει ο Κώστας Μουτζούρης που πολεμήθηκε λυσσαλέα για το αξίωμα της Περιφέρειας, γι αυτό σου λέει ο υποστράτηγος Κωσταντινίδης να «σταματήσεις δια πυρός και σιδήρου την λαθροεισβολή». Κακά τα ψέματα.

Ελάχιστη σημασία έχει πόσο έπεσε το ομόλογο, πόσα φωτοβολταικά θα φυτέψουν οι Γερμανοί στο κάμπο της Καρδίτσας και αν θα μας

«δανείσουν» τα μάρμαρα οι Βρετανοί. Αυτά είναι για να «τουιτάρουν» οι αυλικοί του Μαξίμου και να απαντούν οι Συριζαίοι. Εδώ όμως χάνεται η πατρίδα.

Και στα πανηγύρια για τα 100 χρόνια της Παλιγγενεσίας που ετοιμάζει ο Κυριάκος κινδυνεύουμε μαζί με τα βεγγαλικά της Γιάννας να γιορτάζουν οι απέναντι την πρώτη αναίμακτη κατάληψη ελληνικών νησιών... Τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας ΔΕΝ λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

hellasjournal.com

ΠΗΓΗ: <https://katohika.gr/ellada/i-chora-dechetai-yvridiko-polemo-chanei-mera-ti-mera-tin-ethniki-tis-synochi-kai-kyriarchia/>